

Christenen en Hindoes: Samen licht brengen in het leven van mensen in tijden van wanhoop

BOODSCHAP VOOR HET FEEST VAN DIVALI 2021

Vaticaanstad

Beste Hindoe-vrienden,

De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog zendt u zijn meest hartelijke groeten ter gelegenheid van Divali, dat dit jaar valt op 4 november. Moge het vieren van dit feest, ook te midden van de onrust en onzekerheid als gevolg van de huidige pandemie en de daaruit voortvloeiende wereldwijde crisissen, licht brengen in uw levens, uw huizen en gemeenschappen, met de hoop op een betere toekomst!

Naast de nog vers in ons geheugen liggende littekens van de eerste en tweede golf van de pandemie, die het leven en de bestaansmiddelen van mensen op vele manieren heeft aangetast, bestaat in ons allen min of meer een gevoel van berusting, wanhoop en neerslachtigheid wanneer er over de hele wereld verwoestende dingen gebeuren, veroorzaakt door factoren die variëren van terrorisme tot ecologische neergang. Dit boezemt de mensen niet alleen angst in, maar draagt ook bij tot hun leed en wanhoop. Het is in deze context dat wij met u enkele gedachten willen delen - in overeenstemming met onze gekoesterde traditie - over hoe wij, zowel Christenen als Hindoes, het licht van hoop kunnen brengen in het leven van mensen in zulke veeleisende tijden.

Tussen de donkere wolken van de huidige pandemie, die onmetelijk leed en grote trauma's heeft veroorzaakt, zijn er ook lichtpunten van solidariteit en broederschap. En het ligt binnen ons vermogen om te laten zien dat we 'samen' kunnen zijn en elke crisis met vastberadenheid en liefde kunnen overwinnen, zelfs de schijnbaar onoverkomelijke. De kracht van solidariteit die vrijkomt bij het verlichten van het lijden en het bijstaan van de behoeftigen, en des te meer wanneer deze een interreligieus karakter heeft en een interreligieuze verantwoordelijkheid kent, geeft zichtbaarheid aan het licht van de hoop door het antwoord duidelijk te maken waartoe de aanhangers van alle religieuze tradities geroepen zijn in tijden van wanhoop en duisternis. Samen licht brengen in het leven van mensen door interreligieuze solidariteit versterkt ook de nuttige plaats en de vindingrijkheid van religieuze tradities in de samenleving.

Een groeiend besef van de noodzaak om met elkaar te zijn en bij elkaar te horen in de huidige pandemische periode, vraagt erom steeds meer manieren te vinden om het licht van de hoop te brengen waar onenigheid en verdeeldheid heersen, vernietiging en verwoesting, ontbering en ontmenselijking. Alleen door een groter bewustzijn onder ons dat we allemaal deel uitmaken van elkaar, dat we broers en zusters zijn van elkaar (vgl. Paus Franciscus, *Encycliek Fratelli Tutti- Over broederschap en sociale vriendschap*, 3 oktober 2020) en dat we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor elkaar en voor onze planeet, die ons "gemeenschappelijk huis" is, kunnen we proberen om op te staan uit elke vorm van wanhoop. Bovendien zullen we, doordat we van elkaar afhankelijk zijn en in solidariteit werken met anderen, elke crisis beter te boven komen. Ook de dringende mondiale problemen die de harmonie dreigen te verstoren tussen natuur en mensen en het harmonieus samenleven van mensen aantasten, zoals klimaatverandering, religieus fundamentalisme, terrorisme, hypernationalisme, xenofobie, kunnen doeltreffend worden aangepakt wanneer we zien dat het gaat om problemen die ons allen aangaan.

In tijden van crisis hebben religieuze tradities - als bewaarplaatsen van eeuwenoude wijsheid - de kracht om onze uitgeputte geesten op te beuren, maar ook de capaciteit om individuen en

gemeenschappen te helpen het kompas van hun leven opnieuw in te stellen met hoop, met de blik voorbij hun huidige wanhoop gericht. Meer dan al het andere instrueren en nodigen zij hun aanhangers uit om met alle middelen die in hun macht liggen, om te zien naar hen die wanhoopgevoelens hebben om hen nieuwe hoop te geven.

Het is daarom de taak van religieuze en gemeenschapsleiders de geest van broederschap onder hun volgelingen te stimuleren en hen te helpen samen te leven en samen te werken met de mensen van andere religieuze tradities, vooral in tijden van crisis en calamiteiten van welke aard dan ook. Broederschap, aldus paus Franciscus, "is de ware remedie tegen de pandemie en de vele kwaden die ons hebben getroffen" (*Toespraak tot de leden van het Diplomatieke Corps geaccrediteerd bij de Heilige Stoel, 8 februari, 2021*). In inter-religieus opzicht verantwoordelijk zijn voor elkaar is een zeker middel om de solidariteit en broederschap onder ons te versterken, en hulp te brengen aan de geslagenen en hoop aan de noodlijdenden.

Als gelovigen die geworteld zijn in onze eigen religieuze tradities en als personen met een gedeelde visie en een gedeelde verantwoordelijkheid voor de mensheid, in het bijzonder de lijdende mensheid, kunnen wij, Christenen en Hindoes, individueel en gezamenlijk, en samen met mensen van andere religieuze tradities en van goede wil, onze handen uitstrekken naar mensen die wanhopig zijn, om licht in hun leven te brengen!

Wij wensen u allen een gelukkig Divali!

Miguel Ángel Kardinaal Ayuso Guixot, MCCJ
Voorzitter

Mgr. Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage
Secretaris